



Ik voel met hart en ziel dat ik haar begrijp. Ik weet dat ik me volledig wil inzetten om deze vrouwelijke energie op aarde te herstellen.

“Het is nu de tijd voor balans in het mannelijke en het vrouwelijke”, zegt ze.

“Als deze energieën in balans zijn dan is er geen weerstand meer, alleen maar liefde.”

Ik vraag me af hoe de bewoners van de aarde gaan reageren als deze moeder aarde energie in balans is en ons vrolijk voedt met liefde en licht. Zullen mensen dit verschil opmerken? Of voelt niemand iets en gaat alle ellende gewoon door? Voelen alleen mensen de verandering die gevoelig zijn voor energie? De toekomst gaat het leren. Ik word me weer bewuster van mijn lichaam en de plek waar ik me bevind en glimlach dankbaar door deze bijzondere ontmoeting met Maria Magdalena. Ik ben zo dankbaar dat ik deze wondermooie vrouw mag voelen. Ik word diep in mijn hart geraakt door haar woorden en haar voelbare liefdevolle energie. Ik kom weer helemaal terug in het hier en nu. Ik adem een paar keer diep in en uit en doe mijn ogen weer open.

We bekijken alle prachtige beelden één voor één in de kerk. Het altaar ziet er ook zo speels en kleurrijk uit. We lopen vervolgens uit de kerk naar het museum. Het museum en de Tour de Magdala zit in één afgesloten gebied, overal staan hoge sierlijke gietijzeren hekken. Ik ben nu zo ongeduldig. We kopen kaartjes voor het museum en lopen de aangrenzende tuin in. Wat heb ik hier lang op gewacht. Ik zou wel willen rennen!



Ik denk weer aan het moment toen ik jaren geleden een foto zag van de Maria Magdalena toren, mijn hart maakte toen al een sprongetje, het voelde toen al zo vertrouwd, net alsof ik deze toren allang ken. Nu ben ik hier op deze geweldige plek. Yes! Hier word ik nu zo gelukkig van! Steeds vraag ik me af, waarom ben ik hier niet eerder naar toe gegaan? Ik kan hier wel wonen, deze plek is helemaal geweldig! Ik roep mijn gedachtes tot de orde en bedenk, het is nu ook de tijd om hier mijn opdracht voor lichtwerk te doen. Ik vertrouw op mijn begeleiding en het leven. Alles is goed in het hier en nu. Ik werk graag met licht en energie en als ik een opdracht krijg via mijn gidsen dan neem ik dit heel serieus. Het voelt als mijn taak en mijn missie om deze energie opdrachten goed te doen.

We lopen het museum in en ondanks dat het wel aardig was, deed het me niet veel. De tuin des te meer. Jeetje, wat voelt de energie in de tuin goed. Ik kan wel springen van geluk. Hier danst de hoge frequentie van vrouwelijke energie door de tuin. In één adem loop ik door naar de toren en bekijk kort de kleine ruimte onder de toren. Dit was vroeger een bibliotheek. Ik ga automatisch naar de ronde trap en tel de treden. Kathleen McGowan vertelt in haar boek dat deze trap tweeëntwintig treden heeft omdat Maria Magdalena op tweeëntwintig juni geboren is. We zullen het zien... een, twee, drie.....achtien, negentien en twintig, ja het klopt, er zijn exact tweeëntwintig treden. Ik ben bovenop de toren aangekomen en hier voelt de energie nog intenser. Wat een liefdevolle en tegelijk ook krachtige, vrouwelijke energie is hier. Het uitzicht over dit fraaie Katharenland is werkelijk prachtig. Ik kijk ademloos in de verte. Ik ga zitten op een stenen bank in deze open toren. Wat voel ik toch? Ik word blij, blijer.... super blij!



Yvonne bovenop de Tour Magdala in Rennes le Chateau

John bovenop de Tour Magdala in Rennes le Chateau





Ik zit hier met een big smile super blij te zijn en ik krijg het gevoel dat ik nu werkelijk 'thuis' ben gekomen. Hier klopt het. Hier kan ik echt blijven, geef mij maar een flesje water en wat rijst en ik ga hier bovenop deze toren wonen ha ha! Ik ga in deze blije staat mediteren en vraag: 'How can I serve?' Er wordt gevraagd of ik een kolom van licht vanuit innersun door deze toren naar boven wil laten spuiten. Deze lichtkolom mag ik vervolgens aangeven aan de verlichte meesters in de hemel zodat de verlichte meesters deze lichtbundel kunnen aanpakken en beantwoorden met hun krachtige straal helder licht. Deze opwaartse en neerwaartse bundels van licht moeten door mij heen stromen. Goed, ik snap het.

Ik vraag het licht op uit de aarde, het licht spuit omhoog door mij heen en bam! Ik geef deze straal van licht aan de verlichte meesters hoog in de hemel. De straal van licht wordt direct beantwoord met een krachtige kolom van licht door de verlichte meesters zelf. Knal, bam... dat was heftig zeg! Ik schrok er zelfs een beetje van toen ik deze plotselinge krachtige lichtstraal zomaar vanuit het niets uit de hemel spoot dwars door mij heen. Bam, knal gaat het weer, de lichtbundel vanuit het universum knalt vervolgens in het energiegrit onder de Tour Magdala en verspreidt direct helder krachtig licht horizontaal in het leylijnen stelsel. Wat een sensatie! Het is oogverblindend licht!

Ik vraag nog een lichtstraal aan innersun... en nog een keer, steeds gaat het als vuurwerk door me heen. Bam, knal, flits! Wat een antwoord geven de verlichte meesters weer terug. Ik volg de lichtkolommen. Opwaarts en neerwaarts. Het licht blijft maar spoelen in het leylijnen stelsel onder de toren, de Roseline energie, de hoofd-



slagader van onze planeet. De belangrijkste leylijn van Moeder de Aarde. Daar komt weer een straal. Het flitst voor mijn innerlijke oog. Bam! Het licht explodeert bijna in de onderliggende krachtplek met energielijnen, het verspreidt zich direct weer horizontaal in het gehele energiestelsel van de planeet. Een voelbare en voor mij ook zichtbare energie sensatie! Briljant! Wat ben ik dankbaar en vind ik het geweldig om lichtwerker te mogen zijn. Zo gaaf dat deze unieke energie juist door mij heen moet stromen om alles te verbinden! Het voelt als mijn feestje met als doel de hele aarde met alle bewoners te mogen helpen naar een hoger bewustzijn met een mooiere, voedende energie op aarde.

Dit hele lichtspektakel gaat zo'n twintig minuten door. Ik zit nog steeds met mijn ogen dicht te genieten van de kolommen van licht welke ik met mijn innerlijk oog zie. Ik zing in mijn hoofd tatatataaa en die big smile op mijn gezicht wordt zo heftig dat ik bijna kramp in mijn kaken krijg. Ik kan er geen genoeg van krijgen, Ik zou wensen dat ik deze sensatie altijd kon voelen. Hier heb je geen drugs voor nodig. Dit is één grote energietrip! Mijn hart vult zich met deze letterlijk stralende liefde, ik word opeens emotioneel... ik ben nog nooit, echt nog nooit zo gelukkig geweest als hier op deze Tour de Magdala in deze flow van energie. Ik voel me hier stralend, thuis, vrij, geliefd en veilig. Ik zit nog steeds in zo'n krachtige lichtstraal welke een vrouwelijke injectiestraal in de aarde spuit als nooit tevoren. Ik heb zo'n lol met mezelf en noem het een 'woman power vaccinatie!'

Het licht spoelt nu zacht en soepel door me heen en door de gehele toren en ver er omheen. Alle toeristen die nu boven komen op